

## Το θράσος του ΚΚΕ για την Μακεδονία (Καλλιέργεια εθνοκτόνου έχθρας και εμφυλίου)

Δεκ. 13



Εκδήλωση για τα 95 χρόνια του ΚΚΕ διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας, με ομιλήτρια την Ελένη Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην αίθουσα τελετών του Παν/μίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Την Μακεδονία που "προσέφεραν" στον Στάλιν (την μνήμη του οποίου

αποκατέστησε το 2008 το ΚΚΕ, ο μόνος πολιτικός οργανισμός στον πλανήτη, εκτός από το ΚΚΕ της Βόρειας Κορέας).

Ας θυμηθούμε λίγο "τα έργα και τις ημέρες" του ΚΚΕ σε ότι αφορά την Μακεδονία: Το Τρίτο Συνέδριον του ΚΚΕ (26 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1924) διεκήρυξε επισήμως το σύνθημα της «ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και της ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης».

Ο Ν. Ζαχαριάδης σε άρθρο του δημοσιευθέν στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» (τεύχος Δεκ. 1948) υπεστήριξε την δημιουργία ανεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους και στη συνέχεια η 5η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1949) έκανε ομοφώνως δεκτή την εισήγησή του για την δημιουργία ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους.

Ιδού το κείμενο, το οποίον εξέδωσε το ΚΚΕ εις έντυπο υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα στο δρόμο προς τη νίκη, μπροστά στην αποφασιστική καμπή» (σελ. 20-21).

**«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδόνικος (σλαβομακεδονικός) λαός τα έδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προκαλούν τον θαυμασμόν. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δ.Σ.Ε. και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποκτήσει. Παράλληλα το ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει απ' τη μέση όλα τα εμπόδια, να χτυπήσει όλες τις μεγαλοελλαδίτικες σωβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα που προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία μέσα στο μακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το έργο της αντίδρασης».**

Τις θέσεις του ΚΚΕ του 1924 και 1949 περί ανεξαρτησίας της Μακεδονίας προσπάθησε να δικαιολόγησε ο Ηλίας Ηλιού («Αυγή» 4 Δεκ. 1954) λέγοντας, ότι τότε η Μακεδονία **«είχεν ανάμικτον πληθυσμόν»!**

Ο Ν. Ζαχαριάδης ζητούσε τον αποχωρισμό της Μακεδονίας από την Ελλάδα και «τον σχηματισμό αυτοτελούς κράτους» από το 1925 («Ριζοσπάστης» 27 Ιανουαρίου 1925).

Ο Ν. Ζαχαριάδης στη έκκλησή του προς τα μέλη του ΚΚΕ («Ριζοσπάστης» 1 Μαρτίου 1931) επανέλαβε την θέση του περί **αποχωρισμού της Μακεδονίας και Θράκης** από την Ελλάδα και υπεστήριξε **«την εθνικοαπελευθερωτικήν πάλην των λαών που καταπιέζονται από τους Έλληνες»!** (όρα και την έκδοση της Κ.Ε. του ΚΚΕ «Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» β' έκδ. Αθ. 1946 σελ. 24).

Ακόμη, η 6η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1934) καθόρισε ως "υποχρέωση" του ΚΚΕ: **«να αγωνισθεί για την εθνική αυτοδιάθεση μέχρις αποχωρισμού των καταπιεζομένων Μακεδόνων και Θρακών και να συνεργασθεί δια τον σκοπόν αυτόν με τας Βουλγαρικές οργανώσεις της εσωτερικής επαναστατικής**

**μακεδόνικης οργάνωσης (ενωμένης) και της θρακικής επαναστατικής οργάνωσης».** («Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936», σελ. 201, 205, 206, 212).

Επίσης, στο 5ον Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934) διακηρύχθηκε ότι **«οι εθνικές μειονότητες καταπιέζονται αφόρητα από τους Έλληνες μπεριαλιστές»!**

Ειδικά για τους Μακεδόνες το ΚΚΕ αποφάσισε την **«υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικοεπαναστατικών οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων και την στερρέωση των δικών μας θέσεων μέσα σ' αυτές... την αναγνώριση στις μειονότητες αυτές του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι και του κρατικού αποχωρισμού... Το ΚΚΕ πρέπει να παλαίψει αποφασιστικά για την καταπολέμηση του ελληνικού μεγαλοεθνισμού και τις εκδηλώσεις του μέσα στις γραμμές του και για την διεθνιστική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων εργατών και αγροτών»** («Πέντε Χρόνια Αγώνες 1931-1936», σελ. 225).

**Όλα τα παραπάνω δεν τα έχει αποκηρύξει το ΚΚΕ.**

**Και έχει το θράσος να κάνει εκδήλωση για τα 95 χρόνια ΚΚΕ στην αίθουσα τελετών του Παν/μίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη!!!<sup>1</sup>**

### **Γιατί στη Θεσσαλονίκη;**

#### **Διότι η Θεσσαλονίκη είναι η γενέθλια πόλη(!!!) του ΚΚΕ**

Οι διεθνείς δυνάμεις, που κατηύθυναν τα μαρξιστικά κινήματα, το 1908 έστειλαν στην Θεσσαλονίκη τον Αβραάμ Μπεναρόγια για να οργανώσει την κατάσταση. Ο Αβραάμ, εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε το 1887 στο Βιδίνι της Βουλγαρίας και διαμορφώθηκε ιδεολογικά μέσα από τις τάξεις του βουλγάρικου σοσιαλιστικού κινήματος. Στην αυγή του 20ου αιώνας, είχαν σχηματισθεί στην Ελλάδα οι πρώτες σοσιαλιστικές ομάδες. Όμως μόνο οι εν Θεσσαλονίκη σοσιαλιστικές οργανώσεις ήταν άξιες λόγου, λόγω της εκεί παρουσίας περί των 80.000 Εβραίων, οι οποίοι Εβραίοι ήταν διεθνώς η «μαγιά» της ανατροπής.

Ο Μπεναρόγια ιδρύει τότε μια Λέσχη για τη διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών η οποία μετατρέπεται τον επόμενο χρόνο σε "Εργατικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης" που ενώνεται με το σλαβόφωνο "Σοσιαλιστικό Κέντρο". Το 1918 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος), το οποίο προσεχώρησε στην «λενινιστική» Γ' Διεθνή. Το 1920 το κόμμα προσέθεσε την λέξη «Κομμουνιστικό» στον τίτλο του (ΣΕΚΚΕ) και τέλος **το 1924 μετονομάστηκε σε ΚΚΕ.**

Μόλις οργάνωσε την κατάσταση, ο ιδρυτής του ΚΚΕ, Αβραάμ Μπεναρόγια, ολοκλήρωσε την αποστολή που του είχε ανατεθεί και απεσύρθη από την ενεργό δράση (ομοίως απεσύρθησαν και οι υπόλοιποι Εβραίοι από την πρώτη σειρά του κόμματος), διότι πλέον το κόμμα θα έπρεπε να απευθυνθεί στις ελληνικές πλατιές λαϊκές μάζες. Αλλά ένα πανελλαδικό κόμμα με αρχηγό έναν αλλοεθνή, αλλόφυλο και αλλόθρησκο δεν είχε καμιά τύχη. Έτσι ο Μπεναρόγια διαγράφηκε(!!!) απ' το ΚΚΕ το 1924.

<http://oimos-athina.blogspot.gr/2012/11/ab.html>

### **Καταλάβετε πως στήθηκε το «Ελληνικό» ΚΚ; Δηλ. το ΚΚΕ;**

Ο Ρώσος πρόεδρος **Βλαντιμίρ Πούτιν** δήλωσε ότι τουλάχιστον το 80 τοις εκατό των μελών της πρώτης σοβιετικής κυβέρνησης ήταν Εβραίοι. Έτσι εξηγείται και το ερώτημα: «Γιατί στην Οκτωβριανή Επανάσταση οι Μπολσεβίκοι κατεδάφισαν τις Εκκλησίες (που καλλιεργούσαν δήθεν «το όπιο των λαών»), αλλά δεν πείραξαν τις Συναγωγές;».

**Αυτά για να γνωρίζουμε το αληθινό πρόσωπο του κάθε κόμματος.**

---

<sup>1</sup> (Η ειρωνεία είναι ότι **ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ...Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...**)